

10 — 14 MEI 1942

OPROEP TOT GEBED EN VASTEN!

Sedert 10 Mei 1940 moet het Nederlandsche volk ten tweeden male den weg der smartelijke herinnering gaan. Opnieuw zal het toeven bij de graven van zijn gevallen soldaten. Weer schouwt het de verwoesting van zijn steden en landouwen. Nog treurt het over hen die stierven onder brandende puinhoopen.

En de strijd duurt voort.

Na de verwoesting en berooving van ons land, doet de vijand nu aanslagen op de ziel van onze kinderen, wil hij onze jongelingschap vergiften met zijn ideeën, en onze mannen maken tot slaven.

Om Gods wil zegt ons volk: wij mógen niet en wij kúnnen niet!"

Daarom worden de edelsten van ons volk gevankelijk weggevoerd. Eerlijke getuigen van waarheid en recht, worden geplaagd in concentratiekampen. Dappere zonen vallen als martelaren voor de vrijheid. De Kerk wordt bedreigd; tientallen geestelijken opgesloten. Jodenmoord wordt verheerlijkt. Armoede komt over ons. De honger sluipt aan.

In ons schoone Indië — overweldigd door andere heidenhorden — zuchten onze families en vrienden, als wij hier, onder terreur en bedreiging.

Zoo gaan wij 10 Mei 1942 tegemoet.

VOLK VAN NEDERLAND!

Prins Willem riep in bange dagen, zijn volk op tot bidden en vasten. En in later tijd, als de Nederlanden werden bedreigd, deden Kerk en Overheid een beroep op ons volk om te bidden, te vasten en aalmoezen te geven, „sonder eenigh waen van verdienste”.

Calvinisten, Katholieken, Lutherschen, ja héél het volk kwam dan saâm in de bedehuizen, om boete te doen van nationale zonden, om te smeecken om redding uit de benauwdheid, om de vrijheid te herkrijgen, om moed en kracht vóór den slag. En het buitenland duchtte Holland, als het had gevast en gebeden!

Zóó zullen wij — mannen, vrouwen en kinderen — in 1942 de gedenkdagen van onzen nationalen rouw doorleven, in boete en belijdenis van nationale zonden; in gebed om overwinning en volkomen bevrijding.

NEDERLANDERS, komt op Zondag 10 Mei ter kerk, ook gij die daar anders zelden komt!

Onthoudt U — op voorbeeld van Uw edel voorgeslacht — van al wat begeerlijk is. Laat de sterken geheel vasten. De zwakken slechts droog brood en water gebruiken. Kinderen en zieken zich tot de uiterste soberheid beperken.

En geeft dien dag, in grooten overvloed voor verdrukten en vervolgdén, en de gezinnen van onze gevangenen.

Leest — Katholieken en Protestanten — uit Gods Hellig Woórd.

Zingt tezamen Uw psalmen, gezangen en nationale liederen.

Op dien Zondag komen Nederlanders, waar ter wereld zij zich bevinden, ter kerk. Indië zal voor óns bidden, wij voor Indië. Wij bidden voor onze grijze Koningin, Zij buigt haar knieën op vreemden bodem en bidt voor ons.

De zuchten van onze gevangenen, de klacht uit het concentratiekamp, het gebed van de kerkschare en van den enkeling thuis: het stijgt alles op tot den Koning der koningen.

Zóó beleven wij de heiligste en heerlijkste eenheid, ook al zien wij elkander niet. Zóó zal ons volk die droeve dagen doorbrengen. Zoo zal het Vaderland den eenig Almachtigen Bondgenoot te hulp verkrijgen. Zoo bevecht het onweerstaanbaar zijn hartstochtelijk begeerde vrijheid!

Wij staan voor geweldige gebeurtenissen.

Reeds zien wij de eerste stralen van den dag der bevrijding over het neergebogen land lichten. De groote slag vangt aan!

Sterken wij ons dan door ons gemeenschappelijk nationaal gebed — machtiger dan tanks en bommen — hart én handen van onze zonen die tot ons kómen om onze boeien te slaken.

Zoo mogen wij hopen: Nederland zal herrijzen!

Nederland, help zoo Uzelf, dan helpt U God!

VOOR PROTESTANTEN:

	Lezen:	Zingen:	Gebéd voor:
10 Mei	1 Sam. 7 : 2-13. Klaagl. 3 : 18-50. Joël 2 : 12-28.	Ps. 27. Ps. 130. Ps. 51.	Zondebelijdenis en vergeving
11 Mei	Psalm 20. Pred. 9 : 11-18.	Gez. 264. Ps. 60 : 7.	vast geloof en leidslieden voor de toekomst.
12 Mei	Psalm 10. Hebr. 12 : 1-13.	Ps. 108 : 3-7. Gez. 171.	beteugeling v. d. vijand. kracht tot kruisdragen.
13 Mei	Jesaja 26. Psalm 79.	Ps. 42 : 5. Ps. 79 : 4, 6 & 7.	gevangenen en Joden.
14 Mei	Mal. 33 : 14-18. Jesaja 25 : 1-5. Psalm 72.	Ps. 142. Ps. 146. Gez. 156.	gewonden, Kerk en Zending.
15 Mei	Psalm 85. Jesaja 40 : 25-31.	Ps. 85 : 2. Gez. 268.	Jeugd, Vaderland en Volharding.

VOOR KATHOLIEKEN:

Lezen: dezelfde plaatsen uit de H. Schrift als boven aangegeven.

Gebeden: dagelijks: Onze Vader, Psalm Miserere, Akte van berouw en de Profundus.

AAN ALLE NEDERLANDERS:

De dagen van 10-14 Mei zijn dagen van nationalen rouw.

Van U wordt gevraagd die gedenkdagen door te brengen in huiselijken kring en alle demonstratie van rouw daarbuiten te vermijden.

Bezoekt die dagen geen vermakelijkheden, en geen vergaderingen.

Er is rouw in het land!

Zondag 10 Mei en Donderdag 14 Mei (Hemelvaartsdag) zijn bijzondere dagen.

10 Mei zal voor 't eerst sedert 2 eeuwen een nationalen dag van gebed, vasten en gaven zijn. Al wie ooit in eenige kerk kwam en bidden geleerd heeft, kome daar dien dag en brenge daar zijn vrijwillige overvloedige gaven, voor verdrukten en gevangenen. Ieder Nederlander betrachte dien dag algeheele onthouding van, of uiterste soberheid in maaltijd en ontspanning. Uw kleeding zij in overeenstemming met het karakter van dien dag.

14 Mei, de dag van overgave en van de moord op Rotterdam, worden alle gevallen herdacht.

Sluit van 3 tot 4 uur 's middags — het donkerste uur dier droeve dagen — de gordijnen, als ware er een geliefde doode in Uw eigen huis. Er is dan groote rouw in Nederland.

Komt dien avond met vrienden en familie samen. Zorgt dat onze driekleur en het portret van Koningin Wilhelmina in Uw huiskamer zijn. Zingt Uw nationale liederen, en te 9 uur 's avonds, (onmiddellijk na R.O.) staande het „Wilhelmus“

NEDERLAND HERRIJST!

LEVE DE KONINGIN! LEVE HET VADERLAND!

Houdt deze „biddagsbrief“ geen uur langer dan noodig is in huis.

Katholieken, geeft door aan Protestanten; Protestanten aan Katholieken. Zendt aan Uw vrienden door heel het land. Laat niemand weten dat gij het waart die hem bezorgde.